

Αθήνα 5-2-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σήμερα το μεσημέρι σε συνεδρίαση του το Συντονιστικό όργανο, ύστερα από την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης του Ιουλίου και Αυγούστου από τον ΕΟΠΥΥ και την προφορική (όχι γραπτή) υπόσχεση του κου Σαλμά ότι θα εξοφλήσει τις παλαιές οφειλές και κρίνοντας τις εξελίξεις ικανοποιητικές, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ΠΑΣΙΔΙΚ - ΠΕΙΦΠΦΥ υπέρ και ΠΟΣΙΠΥ, ΠΕΕΒΙ, Ακτινολόγοι, Πυρηνικοί γιατροί κατά), **την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ.**

Αυτή είναι η τυπική ανακοίνωση.

Πίσω όμως από αυτές τις λιτές γραμμές υπάρχουν κι άλλα.

Τρεις ημέρες επίσκεψης και λύθηκα τα προβλήματά μας... είναι δυνατόν;

Εμείς σαν ΠΕΕΒΙ, λόγω των δειγμάτων γραφής, εξ αρχής ήμασταν δύσπιστοι ως προς τις προθέσεις των Διαγνωστικών κέντρων.

Βλέποντας την έναρξη της επίσκεψης από τα Διαγνωστικά, προτρέψαμε και εμείς τα μέλη μας, με κάθε τρόπο, να συμμετάσχουν.

Περιμέναμε βέβαια, ότι η διάρκειά της δεν θα ήταν μεγάλη, αλλά όχι και έτσι.

Η αλήθεια δυστυχώς είναι, ότι σήμερα υπάρχουν δύο πόλοι στον χώρο της εργαστηριακής ιατρικής:

Από την μια πλευρά έχουμε τους εργαστηριακούς γιατρούς (με Θεό τον Ασκληπιό) και από την άλλη τους επιχειρηματίες στον χώρο του εργαστηρίου (με Θεό τον κερδωό Ερμή).

Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι δύο πόλοι να έχουν την ίδια αντίληψη για την υγεία, για τις αρχές του Ιπποκράτη, για την αξιοπρέπεια του γιατρού, για το τι είναι ιατρική.

Επόμενο είναι λοιπόν να υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετική αντίληψη για τις διεκδικήσεις και τους στόχους.

Το δύσκολο είναι να βρεθεί το λεπτό εκείνο σημείο της ισορροπίας, όπου θα υπάρξουν κοινοί στόχοι με κοινές διεκδικήσεις.

Με αυτόν τον γνώμονα λαμβάνει και η ΠΕΕΒΙ τις όποιες αποφάσεις της.

Μόνοι μας σαφώς και δεν έχουμε μεγάλη δύναμη πίεσης, όπως ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα Διαγνωστικά κέντρα.

Όλοι μαζί, και σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν, υπάρχει περίπτωση κάτι να πετύχουμε.

Δεν είμαστε υπερήφανοι ούτε για την κινητοποίηση, ούτε για τα αποτελέσματα.

Πιστεύουμε ότι οι στόχοι όχι μόνο δεν επετεύχθησαν αλλά και δεν ιεραρχήθηκαν σωστά.

Το σημαντικότερο όλων είναι το πρόβλημα της πρόθεσης της συστηματικής εξόντωσης του Έλληνα εργαστηριακού γιατρού κατ' αρχήν και των μεγάλων Κέντρων κατόπιν, και αντικατάστασής των με εταιρίες ξένων συμφερόντων που είναι υπαρκτό και άμεσο και αν δεν δράσουμε συντονισμένα και αποτελεσματικά, είμαστε χαμένοι όλοι μας.

Όπως είπαμε και παραπάνω, η συνεργασία είναι μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, οι ισορροπίες λεπτές και οι κινήσεις μας προσεκτικές. Όμως πρέπει να προσπαθήσουμε διότι ο εχθρός είναι ante portas και αν μπει μέσα... ο καθένας ας κάνει ότι τον φωτίσει ο Θεός.

Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβιτης

Δήμητρα Μπούτρη